

Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

Leesrooster april 2019

MA. 1 APRIL (*Johannes 10:11-18*)

Jezus zegt: Ik heb ook nog andere schapen. Ook die moet ik hoeden: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

DI. 2 APRIL (*2 Korintiërs 13:11-13*)

Paulus schreef: Wees blij, wees getroost, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.

WO. 3 APRIL (*Marcus 1:29-39*)

's Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Jezus toe. Hij genas hen en hij dreef veel demonen uit.

DO. 4 APRIL (*Psalms 16*)

Heer, u wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid.

VR. 5 APRIL (*Mattheüs 18:21-35*)

Jezus vertelde een gelijkenis over een heer die tot zijn dienaar zei: Heel je schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?

ZA. 6 APRIL (*Wijsheid 7:7-10*)

Ik beminde de wijsheid van God meer dan gezondheid en schoonheid, ik verkoos haar boven het licht, want ze schitterde zonder ophouden.

ZON. 7 APRIL (*Johannes 8:1-11*)

Jezus vroeg een vrouw die bij hem gebracht was: "Waar zijn de mensen die u aanklaagden? Heeft niemand u veroordeeld?" "Niemand, heer," zei ze. "Ik veroordeel u ook niet," zei Jezus. "Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer."

MA. 8 APRIL (*Hebreeën 8:6-13*)

Zo spreekt de Heer: Niemand zal zijn naaste meer hoeven te onderwijzen en te zeggen: "Ken de Heer!", want allen zullen mij kennen, van klein tot groot.

DI. 9 APRIL (*Genesis 1:1-31*)

In het begin schiep God de hemel en de aarde. God zei: "Er moet licht komen," en er was licht.

WO. 10 APRIL (*2 Petrus 1:16-21*)

Petrus schreef: Wij hebben de stem van God, de Vader, tegen Christus horen zeggen: "Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde."

DO. 11 APRIL (*Psalms 8*)

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. De stemmen van kinderen en zuigelingen bezingen uw glorie.

VR. 12 APRIL (*Jesaja 29:15-21*)

Als de Heer komt, zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen, en blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis. Dan zullen verdrukten en zwakken juichen om de Heer.

ZA. 13 APRIL (*Johannes 4:27-42*)

Jezus zegt: Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezond heeft en zijn werk voltooien.

ZON. 14 APRIL (*Johannes 12:12-16*)

PALMZONDAG - Toen Jezus Jeruzalem binnenging, zag hij een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.

MA. 15 APRIL (*2 Korintiërs 1:8-11*)

Paulus schreef: We hebben het zwaar te verduren gehad, boven onze krachten. Dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt.

DI. 16 APRIL (*Mattheüs 26:36-46*)

Jezus bad: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.

WO. 17 APRIL (*Romeinen 5:1-11*)

God bewijst ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend door de dood van zijn Zoon, worden gered door diens leven.

DO. 18 APRIL (*Johannes 15:9-17*)

Jezus zegt: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

VR. 19 APRIL (*Mattheüs 27:45-46*)

GOEDE VRIJDAG - Aan het kruis gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

ZA. 20 APRIL (*1 Petrus 3:18-22*)

Naar het lichaam werd Christus gedood maar naar de geest tot leven gewekt. Zo is hij gegaan om het evangelie te verkondigen aan hen die destijds zich niet lieten overtuigen.

ZON. 21 APRIL (*Mattheüs 28:1-10*)

PASEN - Bij het graf van Jezus zei de engel tot de vrouwen: Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft.

MA. 22 APRIL (*Jesaja 65:17-18*)

De Heer zegt: Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Er zal alleen maar blijdschap zijn om wat ik schep. Ik schenk mijn volk vreugde.

DI. 23 APRIL (*Johannes 6:51-58*)

Jezus zei: De levende Vader heeft mij gezond, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij.

WO. 24 APRIL (*2 Korintiërs 4:7-15*)

God die de Heer Jezus heeft opgewekt, zal ook ons, net als Jezus, opwekken en ons naar zich toe voeren.

DO. 25 APRIL (*Marcus 16:15-20*)

Jezus zond zijn leerlingen uit en zei: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.

VR. 26 APRIL (*Psalms 46*)

De Heer zegt: "Staak de strijd, en erken dat ik God ben." De Heer van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.

ZA. 27 APRIL (*Lucas 24:13-34*)

Toen de leerlingen in Emmaüs de opgestane Jezus herkend hadden, gingen ze terug naar Jeruzalem, waar ze de elf aantroffen, die tegen hen zeiden: "De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!"

ZON. 28 APRIL (*Johannes 20:19-31*)

Een week na de opstanding waren de leerlingen weer bij elkaar. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.'

MA. 29 APRIL (*Jesaja 60:1-6*)

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.

DI. 30 APRIL (*Jesaja 51:4-8*)

Dit zegt de Heer: Mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng Ik mijn gerechtigheid nabij, mijn heil verschijnt.